

Säkerställ en god vård för våra äldre

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner kommer kommunerna att få stora överskott i sina bokslut för år 2021. Mycket tack vare stora statliga bidrag, delvis riktade för att förstärka inom välfärden. I den senaste ekonomirapporten beräknas överskottet till hela kommunsektorn bli 35 miljarder och för kommunernas del 27 miljarder. Arbogas resultat 2021 visar inklusive dessa statliga bidrag på ungefär + 40 miljoner SEK.

Ändå saknas över 30 miljoner i ekonomiska anslag för äldreomsorgen i Arboga i jämförelse med kommunerna i hela riket (bilaga 1) och ännu mera i jämförelsen med våra grannkommuner. Av statistiken framgår också att skillnaden i resurser har ökat för varje år från år 2017 till 2020. Det är rimligt att anta att det här leder till en försämrad vård och trygghet för våra äldre och till en mycket pressad arbetssituation för personalen. Berörda har hittills hållit inne med att beskriva problemen, men nu börjar vittnesmålen om oron och otryggheten komma fram vid personliga samtal och även på tidningssidorna.

Arboga har en stor andel äldre i befolkningen (bilaga 2). Näst efter Skinnskatteberg och Norberg den största i länet. Prognoserna visar också på en fortsatt kraftig ökning av antalet invånare 80 år och äldre. Om insatserna för att skapa trygghet och omsorg för de man brukar benämna som ”de som har byggt upp det här landet” ska kunna möta de behov som finns och som dessutom ökar är det sannolikt så att de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras.

Att säkerställa välfärden på lång sikt kräver att det finns framförhållning och god kunskap om vilket utgångsläget är. Många vittnar om en allt sämre kvalitet inom äldreomsorgen och vi vet att kommunen har betydligt lägre utgifter för sin äldreomsorg än jämförbara kommuner.

Verksamheternas ledning uttrycker att vården är av god kvalitet, medarbetarundersökningar visar att medarbetarnas situation är godtagbar. Vilket kan tas för bevis för att det är en effektiv organisation som ger att vården ändå kan bedrivas ”billigt” i jämförelse med andra kommuner. Medborgare och anställda ser någonting annat och beskriver en vård som inte kan betraktas som god samt att det finns en rådande tystnadskultur. Anhöriga beskriver att de är bekymrade över närstående som inte får den omsorg som de behöver. Anställda vittnar om en arbetsmiljö som innebär att medarbetare blir sjuka och inte hinner med att ge sina omsorgstagare den vård de själva skulle önska att de kunde ge. Vidare att de får etiska kval därför att de vet att de inte kan ge den vård och omsorg som omsorgstagaren de facto behöver. I det omedelbara bör medel tillföras för att undersöka huruvida brister föreligger och om så är fallet säkerställa att vården kan hålla en kvalitet som Arboga kommun kan vara stolt över. En äldreomsorg där medborgare kan känna sig trygga inför sin egen och sina anhörigas ålderdom. Det kan inte vänta!

Vi ser att det behöver utrönas vad i de olika utsagorna som stämmer, har Arbogas äldreomsorg jämförts med andra kommuner och håller den en kvalitet vi är nöjda med, eller behöver vi ta krafttag för att förbättra den? Vilka krav kan vi ställa på vår äldreomsorg?

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta

- Att snarast initiera en revision av Arbogas äldreomsorg och hemtjänst, där anhöriga, omsorgstagare och medarbetare kommer till tals, för att tydliggöra vilka förbättringar som behöver genomföras för att säkerställa tillräcklig bemanning och tillräckligt hög kvalitet på lång sikt.

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Arboga den 9 mars 2022


Sara Axelsson Gustafsson